

2024
oktober



ONDERWEG

MARIA CHRISTINA KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE te DEN DOLDER

www.kerkdendolder.nl

**Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente
te Den Dolder**

53^{ste} jaargang nr. 2

oktober 2024

Zie ook: www.kerkdendolder.nl

Redactie Onderweg: Bert Spies en Tineke Bot

Inleverdatum **kopij** voor het **november** nummer 2024

Uiterlijk vrijdag 18 oktober

per e-mail naar het [onderstaande e-mailadres](#)

(vriendelijk verzoek om kopij in **word** als bijlage mee te sturen).

MCKOnderweg@live.nl

DE GOEDHEID VAN DE ‘DERDE PLEK’

Soms komt er tussen al het grote en vaak slechte nieuws een klein goed bericht voorbij, zoals bijvoorbeeld over dorpsgenoten die er met elkaar voor zorgen dat in hun dorp een supermarkt open blijft. Niet alleen als handige plek om je dagelijkse boodschappen binnen bereik te hebben, maar ook en misschien wel vooral, omdat die supermarkt nog de enige ontmoetingsplek is die is overgebleven. ‘Je moet het zo zien, wij zijn een soort lijm in het dorp...’ Ook zijn er mensen die samen een bruin café hebben opgekocht en dat open houden of spannen mensen zich in om een buurthuis te behouden of een doorstart te geven. De prachtige film ‘The old oak’ van Ken Loach toont de verbindende waarde van zulke ontmoetingsplekken.

De Amerikaanse socioloog Ray Oldenburg noemt dit soort plekken: ‘de derde goede plek’. Naast het huis waar je woont en je werk (of andere bezigheden) waar je mensen ontmoet is de ‘derde goede plek’ een plek waar je komt en waar je iets gemeenschappelijks hebt met mensen met wie je niet noodzakelijk bevriend bent (al kan dat ook) en met wie je zo nu en dan gezamenlijke dingen doet. Het kan je voetbalclub zijn, je leesgroep, het parkje in de buurt, je koor of de hobbyclub, de bibliotheek, de volkstuin of de koffie-inloop om de hoek en noem maar op. ‘Plekken waar mensen elkaar kunnen tegenkomen. Iemand zorgt dat dat kan, en dat doet mensen goed – en het doet de samenleving goed. Het is onmisbaar. Een vorm van schaalverkleining, van menselijke maat.’ (Margriet van der Kooi, Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop p. 52) ‘Het cement van de samenleving’, zo worden zulke plekken ook wel genoemd en het zijn vrijwilligers die ze mogelijk maken.

Ook een kerkelijke gemeente kan zo’n ‘derde plek’ zijn en de gemeente rondom de Maria Christina Kerk is zéker zo’n ‘goede derde plek’. Een plek waarvoor je – ook op zondag – uit bed komt, in de verwachting van een ontmoeting, iets warmes, zachts, een goed Woord, een mooi lied, een hand die je steunt, een gebaar van zegen, een kop koffie, iemand die tijd voor je neemt, je ziet, een goed gesprek over wat je bezig houdt of juist om samen stil te zijn.

Goed dat we de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken zien!

Ds. Renske Zandstra



KERKDIENTEN OKTOBER 2024

Zondag 6 oktober: voorganger ds. J. van de Sterre (Deventer)

10:00 uur.

organist: Sietze Kaldeway

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje

Zondag 13 oktober: voorganger mw. ds. R. Zandstra

10:00 uur.

organist: Tom Fossen

collecte: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Zondag 20 oktober: voorganger mw. ds. R. Zandstra

10:00 uur.

organist: Sietze Kaldeway

collecten: 1^{ste} Kinderhospice ZonaCare, 2^{de} Kerk

Dienst van **Schrift en Tafel**

Koffie van het **B** team

Zondag 27 oktober: voorganger ds. H. Koops (Odiijk)

10:00 uur.

organist: Tom Fossen

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 6 oktober: In de PKN is het vandaag Israëlzondag. Op deze zondag kan gelezen worden uit Maleachi 2: 10 – 16, waar de profeet zegt dat wie de vrouw van zijn jeugd laat vallen ook uit de nabijheid van God valt en Marcus 10: 13 – 16, waar Jezus de kinderen centraal stelt. Ook psalm 8 kan klinken, over de mond van de kinderen, en dan gaat het er over hoe de sabbat opleeft als mensen elkaar in hun waarde laten.

Zondag 13 oktober: We vervolgen de lezing uit Marcus met het verhaal van de rijke man die aan Jezus vraagt hoe hij het koninkrijk van God kan binnengaan: 10: 17 – 31. Jezus krijgt die man lief en vertelt hem dat hij al zijn bezittingen kan wegdoen. Daarbij klinkt Deuteronomium 15, over de armen die altijd bij ons zullen zijn en de aansporing vrijgevig te zijn. Een actuele vraag is: hoe verzachten we de gevolgen van armoede? Ervaringsdeskundige Tim 's Jongers - directeur van de Wiardi Beckman Stichting – schrijft in zijn recente boek 'Armoede uitgelegd aan mensen met geld' dat die gevolgen meestal dieper zitten dan wij aan de oppervlakte zien.

Zondag 20 oktober: We vieren een dienst van Schrift en Tafel die na de dienst als het ware overgaat in een agape- of liefdesmaaltijd, als we samen aan tafel gaan voor de 'vrijwilligers-maaltijd'. De Schriftlezing is deze morgen uit Marcus 10: 32 – 45, waar de leerlingen Jakobus en Johannes ongegeneerd aan Jezus vragen wie er naast hem mogen zitten in de hemel. Hun vraag mondt uit in een les over dienstbaarheid en dienende liefde. Margriet van der Kooi schrijft in haar boek 'Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop' over vrijwilligerswerk dat dit in Nederland en in Europa 'in ons DNA zit', doordat wij gedrenkt zijn in Bijbelverhalen die gaan over deze goedheid 'om niet', die nooit vanzelf spreekt.

Zondag 27 oktober: Op deze zondag lezen we over Bartiméus, uit Marcus 10: 46 – 52. De blinde Bartiméus hoort dat Jezus er aan komt en roept hem aan met de vraag of Hij hem wil helpen. 'Wat kan ik voor u doen?' vraagt Jezus. Hij wordt gered door zijn volkomen vertrouwen op Jezus en zo vormt hij een contrast met de kerngroep van de leerlingen, bij wie het aan vertrouwen ontbreekt en die doof en blind lijken zijn voor wat Jezus duidelijk wil maken.

UITGELICHT



Jos van der Sterre (voorganger 6 oktober.)

Woont in Deventer

e-mail: josvandersterre50@gmail.com

Ervaring binnenland:

Opleiding VU, toegespitst op praktische theologie en gemeenteopbouw; Gemeentepredikant Nieuwe Pekela, Ridderkerk en Heerde; Cursusleider voor toerusting van zowel ouderlingen als diakenen.

Sinds 2000 geestelijk verzorger in de psychiatrie, Mediant GGZ Oost- en Midden-Twente. In een oecumenisch samenwerkingsverband met de woonwijk werken katholiek en protestant innig samen.

Vervolgopleidingen: Klinisch Pastorale Vorming; Bibliodrama; Contextueel Pastoraat; Pastoraat en Trauma.

Ervaring buitenland:

Niet anders dan tijdens een sabbatical in 2012 vanuit Deventer samen met mijn vrouw naar Santiago de Compostella gefietst.

Typering:

Kernwoord voor mij als voorganger en als pastor: verbinding!

Mensen helpen zich te verbinden met zichzelf, met de mensen in hun omgeving, met de/het Eeuwige.

Daarbij is de schatkamer van de bijbel een onmisbaar hulpmiddel.



Belangstelling:

Mensen in steeds wisselende omstandigheden helpen zoeken naar de zin van het leven; poëzie en literatuur; film; muziek.

BIJPRATEN ONDERWEG

We kijken terug op een inspirerende startzondag, met mooie voorbeelden van 'goedheid voor het oprapen'. Die voorbeelden waren er ook tijdens de eerste leerhuis-bijeenkomst van dit seizoen.

In de dienst hoorden we het ontroerende voorbeeld van de 'minime 's' van juf Sara Shabir uit Oxford. Zij haakte van elk van haar 30 leerlingen een miniversie, als afscheidscadeautje. De 'klassenfoto' die daarvan werd gemaakt groeide op de sociale media uit tot hit. Alle details klopten, de kinderen waren zo goed door haar gezien!

Met 'Ontmoeting, dat treft!' bezochten we in het Catharijne Convent de tijdelijke tentoonstelling over 'Christendom en slavernij'. Het was een indringende ervaring, mede door de soms pijnlijke details, zoals over aantallen hand en voetboeien die op de inventarislijst stonden. 'Geen reclame voor de mensheid', zei één van ons na afloop ontgaan. Voor mij was het een klein lichtpuntje dat er van meet af aan ook stemmen zijn geweest van predikanten en theologen die de slavenhandel niet-christelijk vonden en zich daartegen uitspraken.

In deze Onderweg vinden jullie een losse uitnodiging voor één van de huiskamerbijeenkomsten rondom het thema 'Dankbaarheid'. Op 5, 6 en 11 november a.s. stellen weer enkele gemeenteleden hun huiskamer ter beschikking voor onderlinge ontmoeting en gesprek. We beginnen met het luisteren naar lied 880 'Het leven op aarde is vreugde en rijkdom' en enkele woorden ter inleiding daarbij. Daarna gaan we in gesprek over wat het begrip dankbaarheid bij ons oproept en doen we een 'dankbaarheids-oefening'. We stellen onszelf de vraag: waar ben ik vandaag dankbaar voor? We kijken er naar uit elkaar dan te ontmoeten en met elkaar te praten!

Op woensdag 16 oktober a.s. willen we een meditatieve wandeling houden en deze keer iets ervaren van de herfst. Zie elders in deze Onderweg.

Verschillende gemeenteleden moeten kleine of grotere ingrepen ondergaan, herstellen, revalideren of kampen met zorgen, verlies of verdriet. Laten we elkaar blijven zien in alles wat ons overkomt.

Ds. Renske Zandstra

VAN DE DIACONIE

Detentiecentrum

Op zondag 6 oktober vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot



17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Voedselmand

Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Daarom kunt u nu elke zondag van huis houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en wasmiddel meenemen. Bent u dit vergeten op de eerste zondag van de maand, dan verkoopt de Wereldwinkel graag Fairtrade voedingsmiddelen voor in de mand.



6 oktober Collecte: Diaconie

13 oktober Collecte: Diaconie

20 oktober Collecte: ZonnaCare

27 oktober Collecte: Diaconie



Namens de Diaconie:
Gerrie van Rijswijk

20 oktober collecte voor Kinderhospice ZonnaCare in Den Dolder.

Kinderhospice ZonnaCare biedt kinderen die, 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben, een leuk en ontspannen verblijf en de ouders van die kinderen even 'rust'.

Annemieke met haar deskundigheid op het gebied van haematologie, oncologie, palliatieve en terminale zorg en de hulp van een betrokken en deskundig team om haar heen maken dit mogelijk.

Naast de liefdevolle en professionele zorg is het zo fijn om iets extra's te kunnen doen, zoals een dagje uit speciaal voor de andere kinderen uit het gezin of een mooi muziekinstrument of iets voor in de belevingstuin en nog veel meer.

Voor deze extra's is de collecte bestemd; van harte aanbevolen.

Namens de Diaconie:
Marianne Koster

Hartelijk Bedankt



Hiermede wil ik de vrijwilligers bedanken voor hun inzet om de koffie inloop ochtenden in de maanden juli en augustus weer mogelijk te maken in de



ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk.

Het waren over het algemeen maar kleine groepjes, maar ze vonden het gezellig en spraken ook hun waardering uit.

Ook dit jaar zeiden de vrijwilligers gelijk toe om een of twee ochtenden deze taak op zich te nemen.

Gerrie Van Rijswijk

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK

1ste Collecte opbrengsten: Diaconie augustus



4-8-2024	Diaconie	€ 60,75
11-8 2024	Zending	€ 100,25
18-8-2024	Diaconie	€ 76,30
25-8-2024	Diaconie	€ 79,35

2de Collecte opbrengsten: Kerk augustus

4-8-2024	Maria Christina kerk	€ 51,10
11-8 2024	Maria Christina kerk	€ 99,80
18-8-2024	Maria Christina kerk	€ 58,20
25-8-2024	Maria Christina kerk	€ 73,40

Digitaal ontvangen collectes voor de M.C. Kerk € 10,00



BERICHTEN VAN DE ZWO

Wat mooi om bij te mogen dragen aan de Open Monumentendag op zaterdag 14 september. In de kerk met open deuren, was de ZWO ook present met de Wereldwinkel. We verkochten cadeauartikelen via de Wereldwinkel uit De Bilt: van sjaals, kaarten en kaarsen tot sleutelhangers.

Naast een goede verkoop, waren er veel mooie gesprekken met belangstellenden van jong tot oud.

Graag vragen we uw aandacht voor de najaarszendingscollecte op zondag **3 november**. We collecteren dan weer voor Rwanda. We steunen de projecten van Kerk in Actie in dit Afrikaanse land voor langere tijd. De bestemming van de najaarszendingscollecte is specifiek voor een project dat zorgt voor vaktrainingen over gezond eten. Met uw bijdrage trainen Rwandese diaconessen boeren en boerinnen in betere landbouwtechnieken om veeteelt te verbeteren en de opbrengst van groente- en fruitteelt te verhogen. Daarna begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor voldoende en gezonde voeding geven. Alvast dank voor uw gift!

Op zondag 3 november zal er na de dienst koffiedrinken zijn.

De Wereldwinkel staat dan ook weer met een tafel voor u klaar. We zorgen voor koffie, thee en andere fair trade voedselproducten, zoals u van ons gewend bent.

Daarnaast hebben we deze zondag ook uitverkoop van een aantal mooie fair trade cadeauartikelen. We ruimen onze kasten op en misschien slaat u voor een mooi prijsje uw slag of vindt alvast een mooi cadeautje voor de feestdagen.

We hopen u zondag 3 november te zien.

Een vriendelijke groet namens de ZWO:

Suzan Tack



LEERHUIS BIJBEL EN GELOOF IN OKTOBER

Datum: Dinsdag **8 oktober** 2024

Tijd: **10:30 uur – 12:00 uur**, met aansluitend een ‘aanschuiflunch’

Plaats: In de **huiskamer van de Maria Christina Kerk**,

Dolderseweg 123b, Den Dolder

Thema: Je geloof onder woorden brengen, over geloofsbelijdenissen die ons raken

De kerk heeft op allerlei momenten in de geschiedenis belijdenisgeschriften geformuleerd. Op de website van de PKN vind je een mooie serie artikelen onder de noemer ‘Belijdenissen afgestoft’. Ter zake deskundigen bespreken in een goed leesbaar en kort artikel enkele vragen over die belijdenissen, zoals: Welke belijdenisgeschriften erkent en belijdt de Protestantse Kerk? Hoe kwamen ze tot stand en worden ze eigenlijk nog gebruikt, of op welke manier werken ze door in onze tijd? Je kunt denken aan de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels, de theologische verklaring van Barmen (1934) of de Belijdenis van Belhar (1986, Zuid Afrika).

Daarnaast zijn er allerlei meer persoonlijke en vrije belijdenissen waarin taal gegeven wordt aan het geloof, zoals we die ook wel spreken of zingen tijdens onze vieringen of in oecumenisch verband.

Voor deze bijeenkomst van het leerhuis willen we allemaal een tekst van een geloofsbelijdenis meenemen die ons raakt door de manier waarop het geloof er in onder woorden is gebracht. Misschien schreven we zelf ooit een belijdenistekst. We delen met elkaar welke keuze we gemaakt hebben en wat ons juist in deze belijdenis zo treft en we raken daarover in gesprek.

Opgave bij Annie van Dijk: Email: annie.v.dijk@outlook.com of telefoon: 030-2281589

Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook wie niet bij het leerhuis was is van harte uitgenodigd.

KOFFIE EN THEEDRINKEN NA DE KERKDIENT



Altijd gezellig, even napraten, een onverwacht gesprek !
De laatste tijd is er 2 keer per maand gelegenheid tot
koffie/theedrinken na de kerkdienst.

Vindt u het ook een goed idee om deze mogelijkheid ook te bieden op
iedere zondag?

Wij wel !!!

Maar dan moeten er wel vrijwilligers gevonden worden voor de andere
twee zondagen.

Koffie zetten, tafels klaarzetten, koffie/thee schenken en opruimen.
Wilt u dit 1 keer per maand/2 maanden verzorgen, laat het ons weten.
Velen zullen u dankbaar zijn.

Namens de kerkenraad:
Ron Coljee

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE IS ER GEEN VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING

In de vakantieperiode zijn er geen vergaderingen van de kerkenraad
geweest.

Rein van Dijk, scriba



EMMAUS – WANDELING: meditatief wandelen

Woensdagochtend 16 oktober a.s. willen we met elkaar weer een wandeling maken op de manier van de Emmaüs wandeling. Dat is een vorm van meditatief wandelen.

Je loopt twee aan twee en de aandacht is niet uitsluitend gericht op de omgeving of op je eigen innerlijk, het verhaal van de ander vraagt tijdens het lopen ook alle aandacht.

Je gaat op weg en wandelt de eerste 20 minuten in stilte. Je stelt jezelf open en je laat je gedachten los. Je hoort de wind in de bomen ruisen, je voelt dat het herfst is en dat de grond je draagt. Stap voor stap ga je open voor wat er in je hart leeft.

De volgende 20 minuten vertelt de één, en luistert de ander. Degene die luistert probeert de ander 'tevoorschijn te luisteren', door een enkele vraag of door het uithouden in de stilte.

Het begint met de vraag:

'wat leeft er in jouw hart', 'wat is jouw verlangen?

Of je begint met een vraag die je meekreeg voor onderweg.

Vervolgens wissel je: degene die luisterde wordt degene die vertelt.

In een sfeer van vertrouwen, al wandelend, mag je je hart voor elkaar openen en kan er gaandeweg een besef groeien van verbondenheid.

Tijdens de wandeling, of eenmaal thuisgekomen, kan je ineens iets helder worden. (Schrijf op wat je wilt onthouden.)

Al lopend kan de ervaring worden opgedaan, net als bij de Emmaüsgangers uit het evangelie dat er een 'Derde' aanwezig is.

We **verzamelen vanaf 9.30** bij de stiltetuin van de Maria Christina Kerk. Daar ontvangen we de vraag waarmee we om **9.45** uur gaan wandelen. De wandeling duurt dus ongeveer een uur. Na afloop kunnen we nog even koffie of thee drinken met elkaar.

Graag even aanmelden bij: renskezandstra@gmail.com

N. B, Bij erg slecht weer, of de dreiging daarvan, kan de wandeling niet doorgaan. Als je je hebt aangemeld ontvang je daarover per mail een berichtje.

VRIJWILLIGERS WELKOM !

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje

ze op zich genomen hebben en deze al lang of kort uitvoeren met liefde en aandacht.

Met veel plezier organiseren we als kerkrentmeesters iets gezelligs voor jullie. Trouwe vrijwilligers waar we altijd toch maar weer op kunnen rekenen. Gemeenteleden die hun betrokkenheid tonen door er zondags te zijn in de eredienst of die op een andere manier hun meeleven tonen. Gemeenteleden die tijd en energie steken in de taak die

Kortom jullie allen zijn welkom op zondag 20 oktober na de kerkdienst.

Wij zorgen voor de koffie met iets lekkers erbij en aansluitend een drankje.

We hebben alle tijd om gezellig met elkaar te praten en een bijzonder duo zal ons verrassen met ???

Daarna kunnen we genieten van een feestelijke lunch.

Het is in verband met de lunch van belang dat je uiterlijk **voor 13 okt.** laat weten of je komt. Dit kan ook via de intekenlijst die achterin de kerk ligt op 6 en 13 oktober of via de email: wleijnse@planet.nl of per telefoon: 030-2898630/0645144532.
(geef ook eventuele dieet wensen door)



Wij zien uit naar jullie komst !

College van kerkrentmeesters:
Ron Coljée, Arend Smit, Mieneke Leijnse, Cees van Rijswijk

25 JAAR KUNSTRROUTE Zeist: Den Dolder e.o.

Op **12 en 13 oktober** neemt een gemeentelid van ons, Silene van Waveren (beelden) deel aan deze kunstroute, ze heeft ook nieuwe werkstukken die ze tentoonstelt dat weekend. Dit jaar is haar gast Rita Camphuijsen (schilderijen). Onlangs heeft Rita live geschilderd tijdens een optreden op de Paltz bij Herman van Veen Art Centre. Silene's Atelier is beide dagen te bezoeken van 12:00 tot 17:00 uur, Willem Arntszlaan 35, te Den Dolder.

25 JAAR KUNSTRROUTE

Den Dolder, Bosch en Duin
Huis ter Heide, Austeritz en
Zeist

12 en 13 oktober van 12.00 tot 17.00 uur

Exposanten:



Rita Camphuijsen

www.camphuijsen-art.nl



Silene van Waveren

www.silenevanwaveren.com

Atelier Willem Arntszlaan 35, Den Dolder

Ierlandreis 2025 informatiebijeenkomsten

Het komende voorjaar organiseren Truus Kreeft en Gert Landman uit De Bilt weer een reis naar het Keltische Ierland. Het land waar ooit de apostel Willibrord vandaan kwam om in onze Lage Landen het evangelie te brengen. Deze tocht voor moderne pelgrims gaat langs oude hoogkruisen, prehistorische grafheuvels en prachtige landschappen. We bezoeken ook een middeleeuws retraite-oord in de noordelijke provincie Donegal waar nog steeds groepen worden ontvangen.

De komende reis is van 12 t/m 19 mei 2025 en wordt gefaciliteerd door reisorganisatie Beter Uit. Het programma zal later dit najaar te vinden zijn op hun website www.beter-uit.nl/ierland (met aanmeldknop) maar wordt eerst ook uitgelegd tijdens enkele informatiebijeenkomsten. Deze worden gehouden op twee middagen: op **zaterdag 12 oktober** a.s. in de Bilt en op **vrijdag 18 oktober in Bilthoven**, beide om 14 uur.

Als u één van deze bijeenkomsten wilt bijwonen, geeft u zich dan op bij truus.kreeft@hetnet.nl of 0620-324-601. Dan hoort u ook waar u op die middag moet zijn.

Welkom!

Ds. Gert Landman en Truus Kreeft



VAN DE PCOB

(Protestants Christelijke Ouderenbond) afdeling Den Dolder

Komende activiteiten van de PCOB

Op **vrijdag 18 oktober** komt **Mevrouw Annemieke Bol**.

Zij is zowel Mantelzorgmakelaar als Mantelzorgcoach.

We beginnen om 13:00 uur met een broodmaaltijd en aansluitend de kennismaking die start dan om 14:30 uur.

Zij heeft een hart voor mantelzorg hier in Den Dolder en omgeving, daarom wil zij zich graag voor mantelzorgers en mantelzorgvragers inzetten. Zij kan heel goed luisteren en is zeer betrokken.

Om mantelzorgers en mantelzorgvragers in de volle breedte van dienst te kunnen zijn, is zij inmiddels gediplomeerd en geregistreerd onafhankelijk mantelzorgmakelaar.

Als mantelzorgmakelaar:

- biedt zij een luisterend oor;
- heeft zij kennis van het zorglandschap en de relevante wetten waar mantelzorgers en hun naasten mee te maken hebben;
- maakt zij samen met de mantelzorger een overzicht van regeltaken;
- én kan zij eventueel een gedeelte van deze regeltaken van de mantelzorger overnemen!

Het kan zijn dat u met vragen zit op het gebied van zorg en ondersteuning: dat kan gaan over het regelen van zaken voor uw naaste of zelf zoals personalisering, dagbesteding, huishoudelijke hulp, het aanvragen van een PGB of andere voorzieningen.

Uiteraard bezit zij kennis van de wet- en regelgeving (Jeugdwet, Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg) en weet zij wat er op de verschillende beleidsterreinen gebeurt.

Ook is zij goed op de hoogte van welke organisaties in de regio zich hiermee bezighouden. Vanuit de aanvullende verzekering bieden steeds meer zorgverzekeraars een vergoeding voor het inhuren van een mantelzorgmakelaar.

Ook niet leden zijn van harte welkom, maar meldt u van te voren aan om teleurstelling te voorkomen.

Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met: Gerrie of Cees van Rijswijk 030-2250325 en/of Elly Egberts 030-2283841.



BIJBELLEESROOSTER OKTOBER 2024

1	di	Tevergeefs	Micha 6:9-16
2	wo	Vertrouw niemand!	Micha 7:1-7
3	do	Goede herder	Micha 7:8-20
4	vr	Rein en onrein	Deuteronomium 14:1-21
5	za	Inclusief feest	Deuteronomium 14:22-29
6	zo	Vrouwen en kinderen	Marcus 10:1-16
7	ma	Ruimhartig	Deuteronomium 15:1-11
8	di	Slavernij en vrijheid	Deuteronomium 15:12-23
9	wo	Vrees en huiver	Psalm 119:113-120
10	do	Zondebok	Leviticus 16:1-10
11	vr	Verzoening	Leviticus 16:11-22a
12	za	Schone lei	Leviticus 16:22b-34
13	zo	Door het oog van de naald	Marcus 10:17-31
14	ma	Geef mij inzicht!	Psalm 119:121-128
15	di	Het licht van uw gelaat	Psalm 119:129-136
16	wo	Tot vervelens toe	Prediker 1:1-11
17	do	<i>Ignorance is bliss</i>	Prediker 1:12-18
18	vr	Gejaagd door de wind	Prediker 2:1-11
19	za	Geniet, maar niet met mate	Prediker 2:12-26
20	zo	Ereplaatsen	Marcus 10:32-45
21	ma	Timing is alles	Prediker 3:1-15
22	di	Over het graf heen?	Prediker 3:16-22
23	wo	Samen is beter	Prediker 4:1-12
24	do	Allerlei wijsheden	Prediker 4:13–5:6
25	vr	Nog meer wijsheden	Prediker 5:7-19
26	za	Allemaal leegte	Prediker 6:1-12
27	zo	Wat wilt u?	Marcus 10:46-52
28	ma	Vruchteloos	Marcus 11:12-19
29	di	Onbevoegd?	Marcus 11:20-33
30	wo	Fatale wijngaard	Marcus 12:1-12
31	do	Volkomen betrouwbaar	Psalm 119:137-144

4 - 9 oktober

Psalm 119 bezingt Gods wetten. We lezen verder in Deuteronomium over hoe een volk dat aan God gewijd is zou moeten leven.

In het evangelie pleit Jezus voor een Thora-interpretatie die zich niet beperkt tot de dode letter (het voorschrift), maar die handelt in de geest van wat geschreven staat (het verhaal).

10 - 12 oktober

De lezing uit het boek Leviticus beschrijft de oorspronkelijke rituelen van Jom Kipoer (Grote Verzoendag), waaraan de Nederlandse taal de term 'zondebok' heeft overgehouden.

13 - 15 oktober

Bij Jezus' woorden 'U kent de geboden' (Marcus 10:19) die de wereldwijde Kerk vandaag leest, zingt de Kerk Psalm 119:121-128.

16 - 30 oktober

Het boek Prediker is de feestrol van Soekot, het joodse Loofhuttenfeest, dat dit jaar vanaf 16 oktober wordt gevierd.

De Kerk leest op deze zondagen het Marcusevangelie verder door: over Jezus' opgang naar Jeruzalem.

31 oktober - 2 november

De gedenkdag van de Hervorming wordt vanouds gevierd met Psalm 119, de psalm die oproept om vast te houden aan Gods woord. Met Allerheiligen lezen we Psalm 138 om samen met alle heiligen te bidden: 'Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los'.

Psalm 34, een psalm die in de protestantse traditie gewoonlijk op Allerheiligen klinkt, lezen we met Allerzielen.

Nagekomen bericht van Onderweg, dat Trefft!

Het geplande concert van Sietze en Marina Kaldeway op zondag 13 oktober kan door familie omstandigheden niet doorgaan. Gezocht wordt nog naar een alternatief.

